

Wiepie 80 - de Paeskeblom!!

Onze zus is voornaam – goed getypeerd – 40 jaar geleden – op 45jarige bruiloft heit en mem (pake en beppe)- alle appel/perenbomen benoemd: heit was de koningspeer en mem de zwaanappel – daartussen stond de prachtig mooie - winterappelboom met prachtige rode appels = Wiepie. Een voorname appel. Voornaam Dat was Wiepie en is Wiepie altijd gebleven. Ze heeft een aura. Als ze de aandacht niet zoekt..... dan krijgt ze die als vanzelf. Goed gebekt. Altijd actief. Bij het drukke af, maar echt sociaal. Veel werk verzettend en toch overal tijd voor.

Een voorbeeld van toen ze 16 was – laatste jaar ULO- de examenklas. Ik ging toen voor het eerst. Op de eerste dag werd ik door Wiepie in het zonnetje gezet bij haar vriendinnen: “Dat is mijn broer Anne. Heeft hij geen mooie hoge zwarte schoenen aan ?!!! Die heb ik vanmorgen nog gepoetst !” Tegenwoordig poetsen ze geen schoenen meer – en zeker niet voor het broertje! Tegenwoordig is alles anders! Wiepie komt nog uit de tijd van geen nog geen plastic. Geen TV. Die kwam thuis pas toen ze al getrouwd was. Geen chips – hooguit doppinda's. Geen telefoon thuis – laat staan in je broekzak!

Wel radio! Het weerbericht. En Arbeidsvitaminen- een uurtje favoriete muziek: twee reebruine ogen, Daar bij

de waterkant enz. En dinsdagsavond de bonte
dinsdagavond trein. En hoorspelen. Och heden ja: de
familie Doorsnee. Ken je die niet ? Belevenissen van
een alledaags gezin. Ja, ja. Het verliefde stelletje was
prachtig. Toen Wiepie en Eeuwe last kregen van
vlinders in de buik ---hebben dat vast wel nagespeeld.
Jullie hebben dat gevoel toch ook wel gehad. Vast. Bij
Eeuwe en Wiepie ging dat op z'n engels – Engels werd
toen deftig en Wiepie was toch voornaam – en dat
steekt aan: wie ermee om gaan voelen zich ook
verplicht wat mee te doen. Dus ging dat zo. Eeuwe z'n
engels was niet zo sterk, maar vooruit in de liefde
versta je elkaar ook wel zonder woorden.

Vlinders in de buik – *butterflies in the stomach*
ZINGEN---

Zo kan ik nog wel een poosje doorgaan, Maar even
serieus. Vorig weekend vroeg ik per mail aan broers en
zussen hoe mijn mem de gele narcis noemde.
Titelroas – zei Wiepie, dank zij het Fries woordenboek!
Neen! Het was Paeskeblom. Paeske – Pasen – vandaag.
Pasen de dag van de kortste geloofsbelijdenis voor
Christenen: Jezus leeft ! Ook dat gelooft Wiepie – ze
was thuis de vijfde – ze kreeg 5 kinderen. 5 – 5 – het
telefoonnummer van God – gevouwen handen.
Jammer dat Wiepie niet op Peaske geboren – dan was
ze de PEASKEBLOM van de familie geweest.
*Zullen we haar die titel hierbij maar geven ???!! Wiepie
–de Paeskeblom van de familie.*

Heb je ze wel in de tuin ? Hierbij een boeketje-je kunt zezo in de tuin zetten en het hele jaar laten staan!

Familie:

Janke belde: We moeten ook samen wat voor Wiepie zingen hoor!!! Wat dan ? Nou – kom mee naar buiten allemaal – of Hagel en sneeuw onweer wind en regen deren ons niet !! Of Lentekind. Ja, ja het is goed. Ik stel dit voor:

Laat ons met elkander,

Laat ons met elkander zingen, prijzen, loven De Heer.

Laten we dat samen doen. Zingen prijzen loven de Heer. Zingen prijzen loven de Heer - 4x

En dan nog onze feestwens voor Wiepie:

Ieder kent het de wijs van het Fryske volkslied. Zing dan maar mee:

Wiebrigje Hut, de vrouw van Eeuwe Boonstra,
wordt tachtig jaar. Dat vieren wij !!!.

Heel Haulerwijk, de kinderen, familie -
zijn met dit fee=eest-je geweldig blij.

Nog vele jaren, niet te druk en gezond!
met Eeuwe samen. Op Fryske grond !

Lang zal ze leven!!!!