

Starend naar de toekomst ... word

Ga met me mee naar Haulerwijk - dik vijftig jaar terug-  
dan zie ik Eeuwe Boonstra - staande op de brug.  
Hoe mooi de meisjes hier ook zijn – de haren zwart of licht  
hij heeft al zijn gedachten - bij dat Haspelwijkse wicht.

Starend in het water, heeft hij een mooie droom:  
Met Wiepie op de heide – op 't Allartsoog ...  
En achter een klein boompje - de allereerste kus!  
Starend in het water ... is dat zijn fijnste klus !

Zijn dromen draaien om één ding.. . Hoe pak ik dit nou aan ??!  
Was 't maar een big dan kocht ik grif haar tegen elke prijs.....  
Wij samen op de heide... en dan een dikke kus...  
Starend in het water - is het een hele klus.

Maar ook op de Haspel – wordt er zoet gedroomd  
Van Eusie – mijn reuzie: 't is mijn eerste keus;  
Geen Jappie – geen Evert... geen Appie, geen Wim,  
Maar Eusie, mijn reuzie....mijn hartsleveling!

Als twee harten roepen ... dan komt er contact....  
De één heeft de ander geheel ingepakt !  
Nu vijftig jaar later .. getekend door tijd  
Zijn beiden nog altijd elkaar toegewijd!

Vijftig jaar man en vrouw  
Vijftig jaar trouw  
Zij houdt van hem  
Hij houdt van haar  
Het is een heerlijk paar.

Ze hunk'ren nou niet meer naar zoenen,  
Ze leven nou meer voor hun kroost  
Ze zijn nog te jong om te niksen  
Ze zijn nog heel velen tot troost !

Vijftig jaar Leeksterweg !  
Vijftig jaar trouw.  
Aan kerk, aan voetbal en elkaar  
Het is een heerlijk paar. Het is een heerlijk paar !!